

Najaarswerkweek Den Treek

10-17 oktober 2008

Afgelopen najaar was de KWS gevraagd om op Den Treek te komen werken. Zo'n 40 personen met 21 caravans hebben hier gehoor aan gegeven en zo zijn we zaterdagmorgen gestart met het werk. Het was prachtig weer, dus we hadden er zin in. Nadat we iedereen welkom hadden geheten, werden de taken in goed overleg verdeeld. Zo werd een groot stuk hek vervangen en op andere plaatsen gerepareerd, bomen werden gekapt en gesnoeid, paden opgehoogd, opslag tussen de heide verwijderd en ook kreeg de kampvuurkuil een opknappbeurt. Het buiten werken werd een feest door het mooie weer en de prachtige natuur. Ook is het bos weer toegankelijk door het verwijderen van vele bramen met de bosmaaier.

Jos Boin heeft als nieuwe zager binnen de KSW een flinke klus gehad om de omgezaagde bomen in handzame stukken te zagen. Zijn creatieve kant heeft hij laten zien toen hij met zijn zaag een resterende boomstomp veranderde in een heuse (kinder-) stoel.

De keukenprinsessen hebben zoals gewoonlijk goed werk verricht, zodat we 's middags konden smullen van de heerlijke soep.

Het was een goede week, waarin we werk en plezier hebben gecombineerd. Niet in het minst door de overheerlijke traktatie waarmee we werden verrast door de voorzitter van de afdeling. Ook als niet KWS lid bent u op onze werkweken van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, want dat geeft het werken op eigen terreinen ons zeker.

Lou van Katwijk



Rubriek met opmerkelijke citaten uit Buitenspoor van exact 50 jaar geleden

Nou, veel wetenswaardigs valt er niet te melden uit Buitenspoor van februari 1959.

In ons archief blijkt dat nummer namelijk te ontbreken. Niet door slordigheid van de toenmalige archivaris; het blijkt nooit te zijn uitgegeven want de maartuitgave draagt nummer 2.

Het jaar 1959 telt dan ook 10 nummers in plaats van de gebruikelijke 11. Wij zijn benieuwd of daar een verklaring zal komen, op dit moment kunnen we alleen maar gissen naar de reden. Maar als die vermindering destijds net zoveel discussie heeft opgeleverd als die op dit moment gaande is over exact hetzelfde onderwerp, dan zal daar ongetwijfeld over zijn geschreven. Dat hoor je dan via deze kolom.



Wolkjes, niet in de koffie

We denken dat NTKC-ers meer naar de lucht kijken dan de gemiddelde Nederlander. In Engeland is de Cloud Appreciation Society opgericht. Je kunt er lid van worden (via hun - ook interessante - website). De voorzitter ervan schreef een boek over wolken, met veel uitleg erbij. De gemiddelde kampeerder kan daar veel van leren. Zeer uitgebreide beschrijving van de verschillende wolkensoorten, zoals onder meer de fameuze Morning Glory boven N-Australië, maar ook bewolking die een aardbeving voorspelt, etc. En verder de meest onverwachte connecties; zoals met de oude Grieken en Romeinen, (toneel)schrijvers, dichters, schilders en schilderijen, landschappen, en erotiek (alles keurig Engels uiteraard), en natuurlijk Het Weer.

Zeer erudiet. Met zeer veel plezier gelezen.

Gavin Pretor-Pinney:
The Cloudspotter's Guide. Engels.
Hodder & Stoughton Ltd,
ISBN 978 0 340 89590 0320 blz.
£ 7,99. (Via internet € 11,99)

Bruno Zijp

100% bezetting op De Herteweide

Niet betaald, vogels gevlogen

De vogels waren niet alleen gevlogen, we moesten ook nog hun troep opruimen.

Eénmaal per jaar worden op De Herteweide, in de herfst, de nestkastjes schoongemaakt en gerepareerd. Toen John Dekker nog leefde deed hij dat samen met zijn vrouw Neeltje heel consciëntieus. De kastjes zien er nog steeds prachtig uit en waren dit jaar alle bezet geweest.

Het uitstekende terreinonderhoud zorgt niet alleen voor een goede bezetting door de kampeerders, maar ook de vogels voelen zich thuis op dit gevarieerde kampeerterrain.

Misschien is het een idee om tijdens het vogelweekend 2009 op 2 en 3 mei o.a. de vogels te inventariseren, die de nestkastjes bezetten. Noteer deze dagen vast in uw (nieuwe) agenda, zodat we met veel mensen dit kunnen doen.

Werry en Tiny Jonker

Kamperen in Europa

Oostenrijk

Afgelopen zomer hebben wij met onze 2 kinderen (11 en 13) in Oostenrijk gefietst en rondgetrokken met de tent. Wij hebben toen op een leuke camping gestaan, vlakbij Salzburg. Dit terrein was een goed alternatief om de stad te kunnen bezoeken en niet op een krappe camping te hoeven staan midden in de stad.

Camping 'Huberbauer' ligt in Koppl, 9 km buiten de stad Salzburg. Goed sanitair en mooi gelegen. Vlak ernaast ligt een heerlijk knusse, kleine pizzeria. Nadeel is soms wat overlast, maar hij is niet elke dag open gelukkig.

Let op, als je uit Salzburg komt is het een grote klim naar de camping toe van 9 km! Voor fietsers is dat wel belangrijk om even te vermelden. Gelukkig is er een busverbinding van en naar de stad.

www.camping-salzburg.at

Nelleke den Herder